

[Uitzending 651: Efeziërs 1:2 t/m 4]

In de vorige uitzending hebben we al een aantal dingen over vers 2 gezegd. Wat gewoonlijk in brieven een groet is, is in Efeziërs 1:2 een zegen geworden. De lezers worden genade **en** vrede toegebeden. ‘Genade en vrede’ maken ook deel uit van de hogepriesterlijke zegen, die dagelijks over het volk Israël werd uitgesproken. We lezen in Numeri 6 vers 24 t/m 26: **De HERE geve u Zijn zegen en bescherming, de HERE geve u Zijn nabijheid en inzicht, de HERE geve u Zijn genade, laat de HERE Zijn oog op u gericht houden en u vrede geven.**

**Genade** spreekt van Gods liefdevol omzien naar Zijn volk **en** Zijn zorg voor de gelovigen. **Vrede**, dat wil zeggen **sjaloom**, waaruit een alomvattend welzijn, en geluk voortvloeit. Efeziërs 1 vers 3: **Aan God, de Vader van onze Here Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is.**

Met dit vers begint een lofprijzing, die geweldig rijk van inhoud is en doorloopt tot en met vs.14. De positie van de gelovigen die verbonden zijn met Christus, wordt met een veelheid van uitdrukkingen onder woorden gebracht. Naar goed Joods gebruik is **bidden** vooral danken, een steeds weer lovend beamen van Gods goedheid, die tot uitdrukking komt in de vele zegeningen voor hen die geloven.

Voor de zinsnede **aan God, de Vader van onze Here Jezus Christus, komt alle dank en eer toe** staat in het Grieks **Gezegend is de God en Vader van onze Here Jezus Christus**. Als een mens van God zegt dat Hij ‘gezegend’ is, houdt dit niet in dat iemand de HERE een zegen toewenst, maar dat de HERE tot de bron van de zegeningen wordt verklaart, omdat Hij Zich zegenrijk heeft getoond. Een mens looft en prijst de HERE omdat Hij hen tot gezegende mensen maakte. **Gezegend is de God en Vader van onze Here Jezus Christus** is een verklaring. Gods zegeningen zijn daden, aan Hem komt alle dank en eer toe! Het woord gezegend heeft de gedachte in zich van geluk, vrede en blijdschap. Ook de HERE verheugt Zich in het geven van Zijn zegen en zegeningen. **Hij heeft ons alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is.**

Als we daar dieper over nadenken dan kan ik niets mooiers bedenken dan dat. Het gaat bij deze **geestelijke zegen** niet om dingen die wij straks in de hemel zullen ontvangen, maar over dingen die de HERE heeft gegeven. Wij kunnen nauwelijks vatten wat het precies betekent en inhoudt: **alle geeste-lijke zegen die er in de hemel is.**

Als we eenvoudig beginnen met het tellen van onze zegeningen, één voor één, op hoeveel komen wij dan ongeveer uit? Eén of twee? Honderd of duizend? Luisteraar, hoeveel zegeningen heeft de HERE u al gegeven? Ja, ik ben het met u eens – daar wordt je stil van, je kunt er nauwelijks woorden aan geven. Waar heb ik het aan verdiend? Nou – dat is niet moeilijk te beantwoorden – nergens aan! Bij mij, bij u en jou vindt de HERE niets op grond waarvan Hij ons zou kunnen zegenen **en toch**, heeft Hij ons gezegend! **Hoe kan dat?**

**Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven.** In andere vertalingen lezen we dat de HERE de gelovigen **in Christus** heeft gezegend. Het is om Christus wil en door Zijn verzoenend lijden en sterven dat de HERE Zijn zegen geeft. Al de zegeningen die God geeft, houden verband met Christus. In Romeinen 3 vers 24 lezen we: **Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen – zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend – omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer.**

God heet hier de Vader van de Here Jezus Christus. De woorden ‘God en Vader’ komen in de brieven dikwijls voor (2Kor.1:3; 2Thess.2:16). Met ‘Christus’ is Jezus bedoeld, die al de zegeningen heeft verworven in **en** door Zijn dood en opstanding. Deze zegeningen heten ‘geestelijk’, omdat alle goede dingen (Matth.7:11; Jak.1:17), maar bovenal de Heilige Geest (Luc.11:13) uit de hemel, uit de geestelijke werkelijkheid komen.

Voor de woorden ‘**in de hemel**’ staat in andere vertalingen ‘**hemelse gewesten** of **hemelsferen**’. Het zijn plechtige woorden die kenmerkend zijn voor de brief aan de Efeziërs, en alleen daarin voorkomen (1:3,20; 2:6; 3:10; 6:12). De uitdrukkingen ‘**hemelse gewesten** of **hemelsferen**’ hebben lokale betekenis en zijn zakelijk gelijk aan ‘**in de hemel**’.

In Filippenzen 3 vers 20 lezen we: **Wij zijn..., al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel en van daar verwachten wij ook onze Verlosser, de Here Jezus Christus.** In Kolossenzen 1 vers 5 wordt in het kader van het liefhebben van medegelovigen gezegd: **Deze liefde komt voort uit de verwachting die u hebt van de toekomst die u in de hemel wacht. U ziet uit naar die hemelse vreugde sinds u de waarheid, het goede nieuws, gehoord hebt.** Voor de gelovigen zijn de hemelse gewesten primair de woonplaats van God en Christus. Het Hebreeuwse woord voor 'hemel' is ook een meervoudsvorm **en** wordt ook vertaald met 'hemelen' (o.a. Gen.1:1). **Aan God, de Vader van onze Here Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is.**

Luisteraar, heeft u er weleens bij stilgestaan **wat** de HERE ons in Christus voor geestelijke zegen heeft gegeven? We kunnen het eenvoudig samenvatten met het woordje: **alles!** Daarbij moeten we niet vergeten dat er achter staat: **alle geestelijke zegen... die er in de hemel is.** Die zegen wordt wel zichtbaar op de aarde, maar komt niet uit de wereld voort – ze komt uit de hemel. Bij die geestelijke zegen zijn een heleboel aardse dingen **niet** inbegrepen. Mogelijk dat **wij** bepaalde zaken wel als zegen kunnen ervaren, maar in werkelijkheid geen blijvende zegen zijn.

In Jakobus 1 vers 9 t/m 12 lezen we: **Een christen die in de wereld weinig aanzien heeft, moet er trots op zijn dat hij in Gods ogen groot is. Maar een rijke christen mag blij zijn als hij beseft dat zijn rijkdom voor God niets betekent. Rijkdom gaat voorbij. Net als een mooie veldbloem die door de brandende zon en de hete wind verwelkt. Het zal niet lang meer duren of de rijke sterft en moet zijn bezittingen achterlaten. Gelukkig is hij die telkens verleidingen weerstaat en niet doet wat verkeerd is, want later zal hij als beloning de kroon krijgen die God beloofd heeft aan allen die Hem liefhebben: het eeuwige leven.**

Luisteraar, zijn wij als gelovigen ons altijd bewust wat de HERE ons allemaal in Christus heeft geschonken? Bij die vraag moet ik beschaamd mijn hoofd buigen en toegeven dat er momenten zijn waarop ik daar niet bij stilsta.

In 2 Korinthiërs 1 vers 3 en 4 schrijft Paulus: **Alle eer en lof is voor God, de Vader van onze Here Jezus Christus en de bron van alle liefdevolle hulp. Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat, opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen.** De hulp en zegen van de HERE is vaak van een andere orde dan veel mensen vandaag denken. In het vervolg van 2Kor.1 lezen we: **Wanneer wij veel doorstaan, dan is dat om u Gods troost en redding te brengen. Maar God heeft ons in onze moeilijkheden bijgestaan. En dit is ook ter wille van u: om u uit onze ervaring te verzekeren dat God u zal troosten als u hetzelfde moet doormaken. Hij zal u kracht geven om vol te houden.**

Een ander aspect van Gods zegeningen lezen we in 1 Petrus 1 vers 3 t/m 9: **Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God al lang voor u heeft klaarliggen in de hemel, een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en zijn waarde nooit verliest. Omdat u op God vertrouwt, zal Hij u beschermen. Hij zal u in Zijn grote kracht bewaren, zodat u veilig bent om die rijke erfenis aan het einde van de tijd te ontvangen. Wees dus blij!**

**Er ligt iets heerlijks voor u klaar, ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. Door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan en lang niet zoveel waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is. Wel, als uw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij Zijn terugkeer geëerd en geprezen worden. Ook al hebt u Hem nog nooit gezien, toch houdt u van Hem. U vertrouwt op Hem hoewel u zich geen voorstelling van Hem kunt maken. En u hebt een bijna hemelse blijdschap, omdat u erop vertrouwt gered te zullen worden.** Luisteraar, wij kunnen nauwelijks bevatten welke rijke geestelijke zegeningen de HERE de gelovigen in **Christus** heeft geschonken.

Wij leven vaak in grote geestelijke armoede. In dat opzicht lijken wij op de schapenhoeder Yates uit Amerika. Mogelijk kent u zijn geschiedenis. In West Texas ligt een beroemd olieveld met de naam Yates-pool. Tijdens de crisisjaren was het gebied eigendom van een schaapherder die Yates heette. Yates woonde er met zijn gezin **en** trok met zijn schapen het gebied rond, op zoek naar malse weidegronden. Het gezin had het niet breed en regelmatig hing een dreigend faillissement boven hun hoofd. Yates verdiende niet genoeg geld om zijn gezin te onderhouden **en** zijn hypotheek af te lossen. Met weinig of geen geld voor voedsel en kleding moest het gezin tenslotte - net als vele andere gezinnen in die tijd - leven van een magere uitkering.

Als Yates met zijn schapen over zijn land trok - vroeg hij zich vaak af - hoe hij zijn rekeningen moest betalen **en** waar ze deze week het geld voor het eten vandaan moesten halen. Het leven was zwaar voor de arme schaapherder en zijn gezin.

Tot op een zekere dag er mensen van een aardoliemaatschappij langskwamen en Yates vroegen of zij onderzoek op zijn land mochten doen, omdat er mogelijk olie in de grond zou kunnen zitten. Ze kwamen toestemming vragen om een aantal proefboringen te mogen uitvoeren. Yates ging akkoord **en** er werd een contract getekend. Bij de eerste boring werd er op 340 meter diepte een enorme oliebron aangeboord. De bron leverde 80.000 vaten olie per dag. **En**, veel van de latere bronnen waren meer dan tweekeer zo groot. **Dertig** jaar **na** de eerste boring, hadden de verschillende oliebronnen nog steeds een gemiddelde opbrengst van 125.000 vaten olie per dag. **En dat** was allemaal het eigendom van de familie Yates! De dag dat hij de boerderij en het land kocht, kreeg hij de oliebronnen er bij, alleen **hij wist het niet** - en de verkopers ook niet. Toch leefde Yates in die tijd - met zijn gezin - van een uitkering. **Een multimiljonair die in armoede leefde!** Hoe is dat mogelijk? Wij weten het antwoord: Yates, wist niet dat al die rijkdommen op zijn land te vinden waren. Hij was er wel de eigenaar van, maar wist het niet.

Jezus Christus kwam, zodat u, jij en ik in geestelijke overvloed zouden leven. In Johannes 10 vers 10 zegt de Here Jezus: **Ik ben gekomen om Mijn schapen leven in overvloed te geven.** Dat is zondermeer een belofte van de Heiland die Hij voor 100% wil waarmaken in uw, jouw en mijn leven.

Alleen zijn wij dat ons bewust - als gelovigen? Leven wij niet vaak als de schaapherder Yates? Paulus schrijft aan de Efeziërs: **Aan God, de vader van onze Here Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is.** Wij zijn geestelijke multimiljonairs, gezegend met **alle geestelijke zegen die er in de hemel is!** Laten we onszelf - op dit punt - voor Gods aangezicht onderzoeken, opdat wij niet als geestelijke bedelaars door het leven gaan. Ja maar, zal iemand zeggen: hoe leef ik als geestelijke multimiljonair?

Mogelijk kan de volgende anekdote helpen om het beter te begrijpen. Een erfgenaam van een Engelse edelman leefde in armoede en kon amper een leefbaar bestaan opbouwen. Toen de edelman was gestorven, werd er gezocht naar zijn erfgenamen. Er bleek er maar één te zijn, en dat was de man die in armoede leefde. Ze vertelden hem over zijn erfenis, en er werd ook veel publiciteit aan-gegeven. Toen de man zich realiseerde wat hem was overkomen, deed hij iets waar wij van kunnen leren. Het helpt ons om een antwoord te vinden op de vraag: hoe leef ik als geestelijke multimiljonair? Want, weet u wat de man deed? Hij ging naar een kledingzaak en liet zich een prachtig kostuum aanmeten. Toen het kostuum klaar was trok hij het aan, en reisde in stijl **en** eerste klas naar Engeland. En wat is nu de les die wij hieruit kunnen leren? De man **geloofde** dat de erfenis van hem was, **en** handelde ernaar. **Hij leefde niet verder in zijn armoede!** De HERE heeft u, jou en mij gezegend - in Christus - met **alle geestelijke zegen die er in de hemel is.** Zonder Christus is Gods zegen er voor ons niet. In de verzen 4 t/m 14 wordt de rijkdom van Gods zegeningen verder toegelicht.

Efeziërs 1 vers 4: **Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekoren, wij die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hém zijn en volmaakt voor Hem staan.**

De eerste zegening waarvoor de HERE wordt geprezen, is de **uitverkiezing**. De **uitverkiezing** kan voor een gelovige best een hele worsteling zijn. In een eerdere uitzending - met de bespreking van een ander Bijbelboek - zijn we er al dieper op ingegaan onder het thema: *kun je zingen van de verkiezing?*

De apostel Paulus schrijft aan de gelovigen in 2 Thess.2 vers 13 t/m 17: **Maar wij moeten God altijd voor u danken, vrienden. De Here houdt van u. Hij heeft u uitkozen als de eersten in Thessalonica die gered zouden worden, om u voor Zichzelf af te zonderen door de Heilige Geest en door uw geloof in de waarheid.** De HERE kiest mensen uit - niet om wat hij in de betrokken mensen ziet of vindt - maar gelovigen zijn **in Christus** uitgekozen. Er is in ons mensen **niets** op grond waarvan de HERE uitkiest en afzondert.

In 1 Korinthiërs 1 vers 27 t/m 30 brengt de apostel Paulus dat onder woorden: **God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt Hij om wat in de wereld belangrijk is, buitenspel te zetten. Dus zal geen mens zich ooit voor God op iets kunnen beroemen. Dankzij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus. Daardoor is Christus zelf wijsheid voor u geworden: door Hem staat u rechtvaardig tegenover God en Hij heeft u apart gezet en bevrijd.** Niemand kan voor het aangezicht van de HERE eigen verdiensten aanvoeren, op grond waarvan de HERE hem of haar toegang geeft tot Zijn hemelse heerlijkheid. Het maximale dat een mens kan aanvoeren - ook al gaat hij al jaren naar de kerk - valt onder de categorie: dwaas, zwak, onaanzienlijk en verachtelijk. **Dus zal geen mens zich ooit voor God op iets kunnen beroemen.** Alles wat een gelovige heeft ontvangen: leven, wijsheid, gerechtigheid, bevrijding en apart gezet zijn - is er dankzij God, in Jezus Christus.

Ef.1:4 maakt duidelijk, dat de verkiezing aan de schepping is voorafgegaan **en** de verkiezing primair, grondvesting van ons bestaan is **en niet** het daaropvolgende 'maken van de wereld'. De uitdrukking 'maken van de wereld' of 'het begin van de wereld' of 'vóór het ontstaan van de wereld' vinden we ook op andere plaatsen in de Bijbel (Matth.25:34; 1Petr.1:20; Openb.13:8).

De verkiezing van de gelovigen komt tot vervulling, als zij voor het aangezicht van de HERE staan. Dat wil zeggen als zij voor Gods troon staan bij het oordeel. Dan zal blijken dat de gelovigen heilig en onberispelijk zijn, dat wil zeggen **volmaakt**.

Dan zullen de gelovigen de volmaaktheid ontvangen, een heiliging, die nu al door de Heilige Geest in hen wordt gewerkt. Volmaakt, heilig en onberispelijk waren vanouds de eisen waar de offers aan moesten voldoen (Hebr.9:14; 1Petr.1:19). Wat voor de HERE is, moet goed zijn, heilig en onberispelijk. Ook het leven van een christen wordt voorgesteld als een offer b.v. in Rom.12 vers 1: **Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is.** De verkiezing in Christus komt in het leven van de gelovigen tot uitdrukking in een 'anders zijn' (Ef.4:20-32), een onder-scheiden zijn van de wereld.

Luisteraar: **kunt u zingen van Gods verkiezing?** Misschien een vreemde vraag - zo aan het slot van deze uitzending - want de meeste mensen gaan niet zingen bij het woord 'uitverkiezing of verkiezing'. Maar waarom wordt **dat**, door veel mensen zo ervaren? Sommigen denken bij het woord verkiezing aan een nest met jonge katjes. Er worden er maar een paar uitgekozen. Die hebben geluk gehad en de anderen pech. Die moeten verdwijnen. **Inderdaad**, als dat de verkiezing is, dan kan een mens er niet van zingen. Dat is een vreselijke zaak. Stel u voor, dat u één van de niet gekozen jonge katjes bent. Je moet er niet aan denken.

Maar, in het NT zijn de uitspraken over de verkiezing vaak omgeven met lofzangen. Met andere woorden: *als de Bijbel over de verkiezing spreekt, dan kan er worden gezongen.* Waarom? Omdat, **al voordat Hij de wereld maakte, God ons heeft uitgekozen, wij die één met Christus zijn.**

Christus is Gods grootste zegen. Al het andere dat Paulus in het vervolg nog opsomt, komt uit **die** zegen voort. Wat dat allemaal mag zijn, maakt de apostel duidelijk in het vervolg van Ef.1. In vers 5, de aanneming als Zijn kinderen. In een andere vertaling lezen we: het zoonschap. In vers 7, de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van onze zonden. In vers 11 wordt gezegd, dat door onze eenheid met Christus wij het eigendom van de HERE zijn geworden. Dat is altijd de bedoeling geweest. **Een mens kan zingen van de verkiezing.** Het mag zelfs! En, het wordt nog beter: **de HERE verwacht het!** Wij doen de HERE tekort als we het niet doen.

In de volgende uitzending gaan we verder met Efeziërs 1.



